

Anders Onder zeil

Zijn bed & breakfasts altijd al bijzonder vanwege pand of locatie, sommige adressen ogen nog eens extra speciaal of zelfs spectaculair. Overnachten in een caravan op hoogte, op een vrachtschip of in een stadsbus: alles is mogelijk.



IN DE BUS

Een droom van vele stadsbewoners: een woonboerderij op het platteland. Mirjam Altena en Ted Hendriks, wonend in centrum Leiden, voegden de daad bij het woord. Ze kochten een prachtige kop-hals-rompboerderij in het Friese Lutje Lollum, vlakbij Franeker.

Ze wonen er nu ruim anderhalf jaar met hun zoonnetjes Elias en Aäron en besloten meteen bij aankoop de B&B van de vorige eigenaren voort te zetten. „Ted heeft een horeca-achtergrond en mijn ouders hadden een restaurant, dus zo vreemd was het niet”, vertelt Mirjam.

Naast de gewone kamers (onder meer het Kippenhok en de Paardenstal) wilden zij iets extra bijzonders bieden. „We hebben nu een pipowagen maar ook een verbouwde stadsbus! Ooit reed hij in de buurt van Haarlem en Heemstede, nu is de bus verbouwd tot een verblijf voor twee tot vier personen. Je hebt er een kitchenette, een douche en toilet en een kachel en buiten een eigen terras met zitje.” De bus kan trouwens nog echt rijden ook, maar blijft voorlopig lekker in Lutje Lollum staan. Mirjam en Ted hopen binnenkort zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, met een moestuin en kippen en varkens. „Stellen komen hier tot rust en jonge gezinnen kunnen de kinderen laten zien dat eieren van een kip komen en niet in de supermarkt worden gemaakt.”

‘Hij reed ooit in de buurt van Haarlem en Heemstede’



IN DE ZIEKENBOEG

Niet alleen de ligging en het imposante gebouw, maar ook de geschiedenis van B&B Fort Bakkerskil is spectaculair. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie werd het uit 1970 stammende verdedigingswerk na de Tweede Wereldoorlog als detentiecentrum gebruikt. Later als opleidingsinstituut voor spionnen, weet uitbater Marco van Beek. „Dat zijn de verhalen waar wij én onze gasten van smullen”, lacht Marco. „Daarnaast is het simpelweg een heerlijk rustige plek, zo op een eilandje midden in de polder.”

Marco en zijn vrouw Hanny Breeveld namen de B&B in januari 2019 over. „We hadden ons horecabedrijf in het nabijgelegen Almkerk net verkocht en zochten iets nieuws. Er zat al een B&B met zes kamers in, wij maken er nog eentje bij.” De kamers hebben simpelweg de namen van hun vorige functie: de Kruitkamer, de Ziekenboeg en de Officierskamer.

Hoewel Marco en Hanny ook een terras hebben waar ze onder ‘normale omstandigheden’ onder meer lunch aan passanten serveren, wordt normaliter in een van de nabijgelegen restaurants gegeten. Dat is nu natuurlijk even niet mogelijk. „Daarom kunnen de gasten met ons mee-eten.”

‘De Vreemde Vogel wil zijn gasten een groen rustpuntje bieden’



IN EEN VOGELHUISJE

Voor Davy en Petra Konijnenburg stond het zeven jaar geleden als een paal boven water: op deze bijzondere groene plek in Vlaardingen moest ‘iets’ met vogels worden gedaan. Na een brainstorm met vrienden resulteerde dat in bed & breakfast annex ‘buitenhotel’ De Vreemde Vogel.

Bezoekers kijken hun ogen uit, want hier kan heel bijzonder worden overnacht. In een echt vogelhuisje bijvoorbeeld, maar ook in de IJzeren Vogel (vliegtuig), in een struisvogel (een caravan op palen) en een raket, SpaceMees genaamd. Voor grotere groepen is er safaritent Afrikaanse Trekvogel of de houten Waterhoen met eigen aanlegsteiger.

„We zijn erg van het groen, van buiten zijn en de natuur. Met De Vreemde Vogel willen we onze gasten een rustpuntje bieden in het drukke en momenteel zo vreemde leven. Zo is er geen televisie in de huisjes, maar wel een platenspeler. Omdat het ruim is opgezet, zo’n 1600 vierkante meter per huisje, kun je gemakkelijk afstand houden”, vertelt Petra.

Gelukkig heeft de familie ook een restaurant op locatie zodat gasten in coronatijd bij De Vreemde Vogel kunnen dineren. „Roomservice is ook mogelijk.”



SCHIPPERSVERBLIJF

Ze hadden helemaal niets met water, zelfs nog nooit gevaren, en woonden in een mooi huis in Woudenberg. Totdat Anneke en Wim Robbertsen vijf jaar geleden besloten het roer radicaal om te gooien. De kinderen waren de deur uit, tijd voor een nieuw hoofdstuk!

Dat is hun schip De Robbedoes geworden, een ingrijpend gerenoveerd 34 meter lang vrachtschip. Heerlijk om op te wonen én om mee rond te varen, maar uiteindelijk besloten de twee het originele schippersverblijf - zelf wonen ze in de verbouwde laadruimte - als B&B te verhuren. De B&B bestaat uit een woonkamer, twee slaapkamers, een badkamer en een relaxruimte.

„De gasten hebben een aparte opgang, dus volstrekte privacy”, vertelt Anneke. „Het verblijf is helemaal ingericht in jaren zestigstijl, inclusief platenspeler met elpees. Sinds kort liggen we met gasten niet alleen aan de steiger in Amersfoort, maar kunnen we op verzoek ook een paar dagen met hen varen. Een soort privé-minicruise.”

Anneke heeft zelfs haar baan opgezegd om zich helemaal met B&B en schip bezig te houden. Dat wordt ook benut als locatie voor fotohoots, voor optredens en voor vergaderingen. Momenteel zijn ze korte tijd dicht vanwege een verbouwing; op Facebookpagina Woonschip Robbedoes zijn alle wedervaardigheden te volgen. „De ommezwaai in ons leven heeft ons nieuwe energie gegeven.”



TUSSEN DE OUDE BALKEN

Vijf jaar geleden was poldermolen De Vereniging weinig meer dan een ruïne. Het ooit zo trotse gemeentehuis was getroffen waarbij de wieken in vlammen opgingen en jaren van verwaarlozing eisten ook hun tol. Totdat Derk Bijmolt en Marline Wolda zich over het vlak bij hun huis gelegen bouwwerk ontfermden.

Na drie jaar lang eigenhandig opknappen is de voormalige molen nu in gebruik als B&B, het Torentje van Trips. Derk: „Binnen zijn drie verdiepingen met plek voor maximaal acht personen. Boven slaap je tussen de oude balken en gebinten. Onze gasten waarderen vooral de rust en ruimte, want alleen onze woning staat op ongeveer 200 meter afstand. Verder heb je aan de ene kant open weilanden en akkers en aan de andere kant het Adriaan Tripbos waar je een meertje met strand kunt vinden.”