

Aan mijn steiger



Wim Robbertsen met zijn vrouw Anneke: „Zo leuk om anderen te laten zien hoe relaxed wonen op het water is.“
FOTO ALDO ALLESSIE

Het roer om!

Van landrotten naar waternomaden: **Wim Robbertsen** en zijn vrouw **Anneke** gooiden letterlijk en figuurlijk het roer om. Een schip is nu hun thuis.

We zijn geboren en getogen in Woudenberg, een bosrijke omgeving. Anneke en ik zijn zelfs in dezelfde straat geboren. Het water vonden we allebei boeiend; op vakantie zaten we altijd aan de kust. Vijf jaar geleden op een bankje langs de Eem ontstond het idee om het roer om te gooien. De kinderen waren het huis uit en onze woning was te groot voor ons samen. We zochten een plekje aan het water, totdat Anneke met het briljante idee kwam om erop te gaan wonen. We hebben het idee twee jaar voor onszelf gehouden omdat we geen goedbedoelde adviezen wilden. Bovendien wilden we de tijd nemen om een plek te zoeken, want dat bleek lastiger dan een schip te vinden. Toen we een sleepboot met vaste ligplaats konden kopen, hebben we dat meteen gedaan. Een heerlijk rustige plek, maar wel op tien minuten fietsen van hartje Amers-

foort. En een eigen plek op de kade. Sommige mensen verklaarden ons voor gek. Anderen zeiden dat ze er stiekem van droomden, maar niet durfden. Wij vonden dit avontuur heerlijk. Na de aankoop van onze plek begon de zoektocht naar een schip. Een scheepsmakelaar kwam met deze Kempenaar. We wilden twee verdiepingen maken en dat kon. Ik heb alle examens gehaald en we kunnen er nu mee weg wanneer we willen. De eerste sluis was spannend, nu draaien we er onze hand niet meer voor om. De vrijheid is 't mooist! Je hebt met niemand wat te maken, je vaart zo weg. We hebben accu's, zonnepanelen, schoon water en de auto kan mee op het dek. Het is leuk om af en toe ergens anders te wonen en dankzij die auto kan ik naar mijn werk. Anneke heeft ons verhaal in boekvorm uitgebracht en runt bed & breakfast De Robbedoes waarvoor ze de voormalige schipperswoning van het schip gebruikt. Ruimte zat en we vinden het heel leuk om anderen te laten zien hoe relaxed en comfortabel je op het water kunt wonen.”

Annemarie Moerman

Eigenaar

Wim Robbertsen (53),
directeur in de
windenergie

Bootmerk en -type
Kempenaar (ingekort)

Werf (gebouwd bij)
Van Duijvendijk, Krimpen
aan den IJssel, 1960

Motor
Detroit 60 series 450pk

Geschatte waarde
„Wat de gek ervoor
geeft.”

Mooiste reis
„Rondje België.”

Toekomstplannen
„Droogvallen op het wad.”

**„Heerlijk avontuur, je kunt
zó wegvaren met je huis”**

